

KBO Berkel uitgaansdag 13 juni 2024.

Dit dagje uit is door het bestuur van de KBO (Jeanne Bloom en Georgine Zwinkels), samen met Cor Labots, georganiseerd.

Om zo'n dagje goed te laten slagen heb je volgende ingrediënten voor nodig:

- Deelnemers, het waren er 49 waarvan 34 vrouwen en 15 mannen;
- Gezellige deelnemers, die waren er;
- Het weer. Bij vertrek stond de zon hoog aan de hemel tot het middaguur, daarna meer bewolking, maar geen regen.

Om kwart voor negen stapten de mensen vanuit het Rodenrijs in de bus bij de Pius X kerk, waarna de volgende startplaats aan de beurt was, Berkel dorp bij de O.V. Kerk aan de Noordeindseweg. Daar werd even na negen uur opgestapt.

In het Rodenrijs stapten 12 deelnemers op en bij de O.V. Kerk 37.

Enige verwarring was ontstaan over de vertrektijden omdat in de Heraut andere tijden waren vermeld. Cor verontschuldigde zich daarvoor wat eigenlijk niet nodig was, want een wanklank heb ik niet gehoord.

Nadat alle rollators in de bagageruimte van de bus waren ingeladen en iedereen zich gemeld had bij Jeanne en een plaats had gevonden werd de reis gestart.

Zoals het een goed reisleader betaamd heette Cor iedereen natuurlijk van harte welkom en vroeg iedereen gebruik te maken van de gordels.

Ons eerste reisdoel was het Kralingse bos om daar koffie te gaan drinken.

Via de N471, N209, Ankie Verbeek Ohrlaan reden we naar Schiebroek. Via die route vertelde Cor het een en ander over de werkzaamheden en de vele veranderingen in deze omgeving. Het ging natuurlijk over de aansluiting A13 met A16 door het Bergse Bos. Een knap stukje werk wat toch wel veel indruk los maakt. Via Molenlaan, Irenebrug en Kralingse Zoom kwamen we bij de eerste stop, het Pannenkoekenhuis "De Nachtegaal" waar we genoten van een lekkere kop koffie met een slagroompunt in plaats van Apfelstrudel. Dat zou nog later komen.

Om half elf vertrokken we voor een sight seeing in het Rotterdamse havenkwartier via de Maasboulevard. Cor wist daar genoeg over te vertellen. De Willemsbrug hadden we nodig om op het Noordereiland te komen. Op de punt van het Noordereiland met uitzicht op de Zwaan, kregen we onze lunchpakketten die verzorgd waren door Riet Pannenkoek, Jeanne Bloom en Henk van de Hoeven. Cor mocht de laatste vier pakketten dichtvouwen. Een pluim voor al dat werk.

Verder heeft Cor de meeste bezienswaardigheden laten zien en waar nodig met een bijbehorend verhaal of toelichting. Hij weet er veel van !

Je krijgt toch een ander beeld van de omgeving als je in zo'n hoge bus zit in plaats vanuit een auto.

Om 12.00 uur vertrokken wij uit Rotterdam naar onze volgende bestemming; Giessenburg. Een leuke route door de polder. De Graanbuurt was het doel van het bezoek aan Giessenburg.

Na wat gemanoeuvreren en blokkering van een vuilniswagen in de straten van Giessenburg kwamen we aan bij de Graanbuurt. Een



buurt die als ambachtelijk, cultureel en creatief wordt omschreven.

Genoeg aan winkels die eigenlijk niet in een hokje te stoppen zijn, maar ze hebben het daar toch geprobeerd.

Dus genoeg te zien om een paar uurtjes zoet te maken. Cor was echter onverbiddelijk: vertrek om half drie naar Kinderdijk.



Daar werden we om half vier verwacht in het Partycentrum De Klok in de nabijheid van het “Wereld Erfgoed” de molens van Kinderdijk. Deze zagen wij vanuit de bus en het leek de reisleiding niet verantwoord om langs al die molens te gaan lopen waar ieder jaar tienduizenden bezoekers komen die dat wel doen.

In De Klok werden we verwelkomd met koffie en de Apfelstrudel (appeltaart) die Cor ons had beloofd.

Na de koffie kregen we een demonstratie en presentatie van de glasentertainer Willem Buyse die ons echt verbaasde wat je al dan niet met glas kan doen.

Het was een interactieve presentatie die goed viel, en waarbij veel gelachen werd.

Het was een show die tot half vijf uur duurde.

Kijk zelf op [Willem Buyse maakt een glasbaby](#)



Na een pauze en de beentjes te hebben gestrekt, gingen we rond de klok van vijf uur aan tafel voor het diner. Het was goed verzorgd en heerlijk.

Alleen maar positieve geluiden.

Om zeven uur zijn wij, na uitgezwaaid te zijn door de medewerkers en eigenaar van De Klok, huiswaarts gegaan. Om acht uur werden de deelnemers die bij de O.V. Kerk opgestapt waren afgeleverd en een kwartier later de mensen uit het Rodenrijs.

Het was een leuke dag uit en dank gaat uit naar de organisatie van het geheel.

Top!

Voor herhaling vatbaar.

Ton van der Burg

[Willem Buyse Glas Entertainment! 11-8-2018 - YouTube](#)